

# DYHRS-NYT

20. december 2019

## I dette nummer

- 1 Trafikkaos på Frederiksgade
- 2 Tankevækkende nyt om unge og alkohol
- 3 Vort modersmål
- 4 Hvordan skal livet være?

Julen er i sandhed over os.

DyhRS Skole har summet af en blanding af forventninger til juleferiens helligdage sammenholdt med de seneste ugers fag og læring. Undervisningen er foregået i heftigt pyntede lokaler - ja, i nogle lokaler har gran og nisser næsten okkuperet tavler og borde tilsyneladende uden, at eleverne har følt sig generet af den manglende plads.

Når I læser dette nummer af Dyhrs Nyt, er skolen til gengæld ryddet op. Klasselokalerne er tømt for elever, medarbejdere og julepynt - og om et splitsekund lukker skolen for i år. Glædelig jul til alle og tak for samarbejdet i 2019.

## Trafikkaos på Frederiksgade.

Hermed et indlæg, som jeg helst havde været foruden.....

En del forældre vælger desværre at trodse stopforbuddet foran Dyhrs Skole.

Lad mig atter slå fast med syvtommersøm: der er totalt forbud mod at standse på hele strækningen foran Logens Parkeringsplads - altså foran skolens hovedindgang.

Dette stopforbud indebærer, at man end ikke må lade sit barn lave et rullefald ud af bilen, og stopforbuddet er lavet med én eneste begrundelse: at passe på de elever, der kommer til skole på cykel.

Forældre, der trodser forbuddet og lader deres barn stige ud/ind på denne strækning, skaber en uhyre farlig situation for resten af skolens elever. Derfor står medarbejdere og ind imellem også jeg selv foran skolens hovedindgang og beder alle forældre om at respektere færdselsloven og tage hensyn til de mange elever, som selv står for transporten til skole.

Desværre mødes både gårdvagter og ledelsens henstilling ofte med ordene "Bare lige", "Kun få øjeblikke" og "Hvor skal vi ellers parkere? ".

Der er faktisk parkeringsmulighed få hundrede meter fra skolen: f.eks. i Sct. Mikkelsgade og Absalonsgade - eller man kan ankomme lidt tidligere, hvor der er bedre muligheder på Frederiksgade.

Endelig har vi vores Kiss & Ride, hvorfra eleverne kan komme sikkert til deres bestemmelsessted, uden at forældrene skal parkere og gå med.

---

*Desværre mødes gårdvagter og ledelsens henstilling ofte med ordene "Bare lige...".*

---



Mit nytårsønske er, at alle forældre bidrager til at mindske det daglige trafik kaos ved at:

- træne skolevejen med børnene og lære dem at gå eller cykle i skole. Som sidegevinst får I sundere og mere læringsparate børn.
- respektere stopforbuddet på Frederiksgade og udvise ansvar for alle andre børns sikkerhed
- være gode eksempler for jeres barn ved at respektere skolepatroljen og respektere færdselsreglerne
- tage hjemmefra i god tid

Alle, der hører til fællesskabet Dyhrs Skole, har ansvar for skolens elever, og stopforbuddet er etableret netop for at skærme de elever, der kommer på cykel eller gående til skole.

### Tankevækkende nyt om unge og alkohol.

Sundhedsstyrelsen er bekymret! Med god grund, synes jeg.

*Hver fjerde 13-årige dreng har været fuld inden for den seneste måned.*

Mens det er lykkedes at få bremset det heftige drikkeri blandt de lidt ældre teenagere på 14-15 år, er deres yngre søskende til gengæld begyndt at feste for alvor.

I dag har hver tiende 11-13-årige prøvet at være fuld! 8 % af de 12-årige har drukket mere end 5 genstande på en aften, og 50 % af de 13-årige har prøvet at drikke alkohol. Hver fjerde 13-årige danske dreng har været fuld inden for den seneste måned – det vil sig drukket fem eller flere genstande på én dag.

Sundhedsstyrelsen er med rette bekymret.

”Børns og unges hjerner er ikke tilstrækkeligt udviklet til at tåle alkohol. Alkohol hæmmer hjernens selvkontrol, som sidder i hjernens pandelapper – men netop pandelapperne er først udviklet i 18-20-årsalderen, så når hjernen i forvejen er dårligt udrustet til at klare egenskaber som selvkontrol og risikovurdering, risikerer de unge nemt at komme galt af sted, når de indtager alkohol” fortæller specialkonsulent, Kit Broholm.

”Serverer man selv alkohol for sit barn, signalerer man, at man synes, det er ok, at barnet drikker. Børn drikker langt mere, hvis forældrene ikke sætter grænser for børnenes forbrug både hjemme og ude”, fortsætter Kit Broholm. 67 % af de 14-årige børn, hvis forældre giver dem alkohol med til fest, har drukket sig fulde inden for den sidste måned. Kun 28 % af de 14-årige, hvis forældre aldrig giver dem alkohol med til fest, har drukket sig fulde.

Det er da tankevækkende.....



*Alle elever deltog aktivt i den store julepyntedag på Dyhrs Skole.*



Alle elever og lærere var samlet ved skolens traditionsrige adventsgudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke.



Skolens luciakor spredte fra morgenstunden lys, glæde og sang blandt eleverne på Dyhrs Skole.

### Vort modersmål.

”Shit mand, min læ’er hun er bar’ en fåcking luder”.

Kommer barnet hjem fra skole og siger sådan, skal forældrene ikke løfte en pegefinger men derimod rose barnet for sproglig opfindsomhed....

Sådan lyder budskabet fra højeste videnskabelige niveau på danskinstituttet ved Københavns Universitet. Professor Jens Normann Jørgensen og adjunkt Pia Quist har nemlig forsket i sagen og sammen har de udsendt resultatet i bogform: ”Unge sprog”. Her lyder det beroligende: ”Når ordet ”luder” bruges blandt unge, har det almindeligvis en anden betydning, end det har for voksne. Det er ikke altid direkte forbundet med noget seksualiseret”.

---

*Hvis vi blindt accepterer sprogets værste gloser og udtryk, svigter vi vores opgave med at danne vores børn og elever.*

---

Andre, der beskæftiger sig med det danske sprog, oplever - som jeg selv - ovenstående holdning som et eklatant sprogligt omsorgssvigt.

I ethvert menneskes identitetsdannelse er der behov for nogen at spille bold op ad. Et behov for kendte normer og rammer. Og hvis vi - forældre, pædagoger og lærere - lægger os på maven for alt, hvad de unge mennesker kommer med og blindt accepterer sprogets værste gloser og udtryk, svigter vi vores opgave med at danne vores børn og elever.

Børn er ikke færdigfabrikerede små orakler. De er små mennesker, der har brug for at lære, hvad der gemmer sig bag sprogets værste gloser, og de har brug for at lære, at disse ord ikke er en del af en respektfuld omgangstone og væremåde - især i en tid, hvor SMS’er, rap og anden musik appellerer til de unge med ord, som de færreste af os voksne gerne hører gengivet af vore børn.

Vi vil fortsat på Dyhrs Skole - i samarbejde med jer forældre - slide med at luge sms-ukrudt og rap-tidsler ud af elevernes



sprog og dermed gøre vores til, at samtaler mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes foregår med respekt for hinanden og med kendskab til ordenes betydning.

### Hvordan skal livet være?

Hører I til dem, der ikke gør status nytårsaften; som ikke ransager jer selv midt i glimmeret og raketterne; og som heller ikke afgør, hvordan resten af livet skal forløbe, så glæd jer over *hver eneste dag* at kunne (re)definere, hvordan livet skal være.

Dét vælger man nemlig ikke én gang om året på en nytårsnat – men alle de andre dage i året. Hele livet igennem.

Til inspiration har Don Miguel Ruiz sine egne 5 leveregler, som han bestræber sig på at efterleve hver eneste dag:

1. Vær ren i dine ord. Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
2. Tag ikke noget personligt. Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig.
3. Lad være med at formode noget. Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
4. Gør altid dit bedste. Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste - det vil f.eks. være forskelligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
5. Vær skeptisk. Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær i stedet at lytte. Sandheden er altid til stede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.

*Glæd jer over hver eneste dag at kunne (re)definere, hvordan livet skal være.*



Skoleleder  
Karin Tellerup Have

DyhRS Skole  
Sct. Mikkelsgade 1  
4200 Slagelse

Tlf. 58 52 06 55  
E-mail kontor@dyhrs-skole.dk

Kontoret har normalt åbent  
hverdage fra kl. 8 til kl. 15

Jeg ønsker for hver eneste af jer, at alle jeres drømme og håb for 2020 må blive levendegjort.

Glædelig jul, godt nytår og på gensyn igen mandag den 6. januar.

Venlige hilsener  
Karin Tellerup Have  
Skoleleder